

## KOMMENTAR

Özlem Cekic

# Enkelte politikere slår plat på den tragiske sag på Borup Skole

**B**orup Skole fylder disse dage i offentligheden. Det er forståeligt nok, for det er en hjerteskræende og tragisk sag, vi nu har fået kendskab til. Nogle børn i alderen 6 til 11 år har gennem flere år oplevet trusler, vold og seksuelle overgreb begået af børn, der også går på skolen.

Sagen er endt i offentligheden, fordi en række forældre er gået til TV 2 i frustration og afmagt. De mener ikke, at skoleledelsen eller Køge Kommune har taget sagerne med den alvor, der skal til. Specifikt kritiserer forældrene, at de børn, der har begået krænkelserne, ikke er blevet flyttet til en anden skole. Jeg må medgive, at den beslutning også for mig forekommer besynderlig. Især fordi lovgivningen giver mulighed for at flytte børn til en anden skole.

Flere politikere har blandet sig i sagen og bedt om en redegørelse fra ministeren. Fra min tid som socialudvalgsformand i Folketinget ved jeg, at der er behov for at danne sig et overblik over sagen, før man

“  
Når politikere bidrager til at grave grøfterne dybere, er de med til at gøre ondt værre. For i sidste ende er det børn, der betaler den største pris, når politikere indirekte også kommer til at misbruge børnene i deres egen politiske valgkamp.

foreslår lovændringer på baggrund af enkeltsager.

Men det er helt åbenlyst ikke en sag som andre.

For når sagerne omhandler børn, stiller det ekstra krav til politikernes etik. Børnene skal ikke (mis)bruges for politisk vindings skyld.

Sagen om Borup Skole har mange ofre; først og fremmest de børn, der er blevet udsat for de voldsomt grænseoverskridende handlinger. Når politikerne udtaler sig om sagen, har de et ansvar for at beskytte de børn mod yderligere skade. Det betyder, at børnene ikke skal udstilles ved, at man udpensler overgrebene i detaljer eller - værre endnu - overdriber de smertefulde omstændigheder, så børnene gøres til ofre for endnu større uhyrligheder, som vil følge dem resten af deres liv.

I P1 Orientering lød det således fra Mette Thiesen (DF), at en nårig pige fra skolen havde været udsat for »fuldbyrdede voldtægter.« Men ingen ved, hvordan overgrebet er sket, eller hvor længe det har stået på. Heller ikke Mette Thiesen.

Jeg kan ikke forestille mig, hvor hårdt det må være for de forældre, hvis børn har oplevet overgrebene, at de nu også kan læse Anders Vistisens (DF) beskrivelse af »voldtægtsmænd, der tyranniserer og forgriber sig på 6-11-årige børn.« Hvad forældrene går igennem er i forvejen så ubegribelig smertefuldt. Den tragedie bør politikere holde sig for gode til at slå plat på.

Børnerådet, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, morfaren til den omtalte 9-årige pige og flere forældre på Borup Skole har påpeget, at de børn fra 0.-3. klasse, der har begået overgrebene, også er ofre. Fra min sygeplejetid i psykiatrien ved jeg, at børn, der misbruger andre børn, ofte (men ikke altid) har haft voksne omkring sig, som ikke har respekteret deres grænser, eller også har børnene været udsat for massivt omsorgssvigt.

Der er tale om børn, der har svært ved at skelne mellem normal og unormal adfærd.

Derfor udsætter de også uden videre andre børn for den ondskab, de selv har været udsat for. Som socialudvalgsformand i Folketinget har jeg haft adgang til frygtelige sager, hvor børn har misbrugt andre børn. Mange af dem var ødelagte og havde brug for en hel del hjælp. Ikke alene i form af en ny skole, men også en ny familie.

Man kan i den sammenhæng stille sig undrende over for politikere som Rasmus Jarlov (K), der bruger sin tid på at finde ud af, hvilken etnicitet de børn har.

»Mistanken falder automatisk på mellem-østlige indvandrerbørn, fordi statistikken sandsynliggør det, men er ingen grund til at bidrage til den slags mistanker, hvis det er forkert.«

Jarlov har opfordret TV 2 til at offentliggøre »voldsmændenes« etnicitet. Flere af Dansk Folkepartis medlemmer, herunder Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, har valgt at følge trop og har efterlyst »voldtægtsmændenes« identiteter. Pludselig blev billeder af børn delt på nettet, og politiet så sig nødsaget til at understrege ulovligheden i at afsløre de involverede børns identitet på sociale medier.

Der ligger et stort oprydningsarbejde på Borup Skole. Tilliden skal genoprettes på kryds og tværs. Ikke bare mellem forældre og ledelsen, men også forældrene imellem. Sagen risikerer at splitte hele lokalsamfundet ad. Det gavner ingen, slet ikke de børn, som nu mere end nogensinde har brug for trygge rammer og ansvarlige voksne.

Derfor har vi i Brobyggerne allerede tilbudt vores hjælp med den svære samtale, der skal til. Når politikere bidrager til at grave grøfterne dybere, er de med til at gøre ondt værre. For i sidste ende er det børn, der betaler den største pris, når politikere indirekte også kommer til at misbruge børnene i deres egen politiske valgkamp.

Özlem Cekic er generalsekretær for Brobyggerne - Center for Dialogkaffe og fhv. medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti. Hun er dog ikke længere medlem af partiet



»Sagen om Borup Skole har mange ofre; først og fremmest de børn, der er blevet udsat for de voldsomt grænseoverskridende handlinger. Når politikere udtaler sig om sagen, har de et ansvar for at beskytte de børn mod yderligere skade,« skriver Özlem Cekic. Foto: Linda Kastrup