

Begrundelse for udvælgelse af 'Bedste Bro' i Aarhus

Vinderne har udmærket sig ved at have igangsat ambitiøse og gennemarbejdede aktiviteter, der bruger og viser styrken ved gruppens egen mangfoldighed. For som gruppe er vinderne mangfoldige: i alder, baggrunde og interesser. Og de har brugt den viden og adgang til forskellige grupper til at nå bredt ud i det område, der er deres fælles hjem og arbejdsplads.

Gruppen har taget på sig at brygge bro over nogle af de store kløfter, der præger vores tid og samfund: skellet mellem generationer. Skellet mellem arbejdsmarkedet og dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Skel mellem religiøse, kulturelle og sproglige forskelligheder.

De har planlagt og faciliteret møder mellem nogen, der ikke mødes ofte på kreative og sjove måder. Der er blevet lavet mad og spist mad – for hvor der er mad, er der fred –, og deltagerne har spillet banko, været på dialog-orienteringsløb, grinet og danset.

I deres aktiviteter har de sat fokus på de eksisterende fordomme og talt om den afstand, der er mellem de involverede parter. Deltagerne har erfaret, at verden bliver større, når vi tør møde det, der er anderledes med nysgerrighed.

Vinderne har brugt dem selv og deres egne erfaringer til at gøre disse møder mulige. Og dermed også bragt sig selv i spil undervejs. Det gør vi nemlig, når vi tager udgangspunkt i os selv, og det er en styrke at turde gå forrest, når der skal findes nye veje.

Broer bygges ikke ved en enkelt brunch, ét dialogløb eller en workshop. Det ved vinderne af prisen, og det har de tænkt ind på forskellig vis. De har gødet jorden i Frydenlund til meget mere brobygning.

Det er dels af den type, der planlægges og faciliteres af jer: blandt forældre, hvor det første arrangementet har pustet nyt liv og energi i netværket og en ny gruppe med blandede baggrunde har meldt sig til. Her er nu allerede nye aktiviteter i kalenderen, og næste gang over flere dage og i spejderhytter. Og for de unge, der over flere møder klædes på til at være brobyggere, inden de skal besøge virksomheder.

Men også i uplanlagte møder i hverdagen: hvor naboer mødes på vej ud eller hjem. Hvor unge og ældre nu hilser på hinanden og som ikke gjorde det før. Hvor det, at have mødt naboen og delt et måltid mad har nedbrudt forestillinger og fordomme. Og måske tales der nu anderledes om dem, der er forskellige fra én selv, også når de ikke er der. Dét er ringe i vandet.

Stort tillykke til at vinderne af statuetten – Laila, Zainab, Vibeke, Dilek og Mohamad.

Vi håber, at I fortsat vil bruge hinanden og jeres fælles sum af erfaringer og viden I jeres videre arbejde.